

**Η προσφυγή της Ν. Αφρικής ενάντια στο Ισραήλ για γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού**




Μια παρουσίαση από τον **Νίκο Τριμικλινώτη** στο Καφενείο της Πέμπτης

Εισαγωγική παρέμβαση: **Νικόλας Παπαχρυσόστομου**  
Επικεφαλής Επειγουσών Παρεμβάσεων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

**Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024, 7:30 μμ**  
Στα γραφεία της Σοσιαλιστικής Εκφρασης, Ρήγα Φεραίου 25<sup>Α</sup> και μέσω ZOOM και ΦΒ

## **Η προσφυγή της Ν. Αφρικής ενάντια στο Ισραήλ για γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού**



**Νικόλας Παπαχρυσόστομου, επικεφαλής Επειγουσών Παρεμβάσεων των Γιατρών χωρίς Σύνορα που έζησε τη φρικτή κατάσταση στην Γάζα κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιθέσεων.**

Καλησπέρα σας

Θα ήθελα να τονίσω ότι, η παρουσίασή μου θα είναι καθαρά ανθρωπιστικού περιεχομένου, θα σας δώσω το στίγμα της Γάζας όπου έζησα για πέντε βδομάδες, από τα μέσα Νοεμβρίου και μέχρι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σημειώνω ότι συνεχίζω να ενημερώνομαι για την εξέλιξη της κατάστασης από τις ομάδες που με αντικατέστησαν και είναι αυτή τη στιγμή εκεί.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα είναι μια μεγάλη διεθνής οργάνωση γνωστή και ως MSF (Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders). Η οργάνωση δυστυχώς δεν υπήρξε ποτέ στη Κύπρο, ελπίζουμε κάποια στιγμή να έρθουμε στο νησί, προκειμένου να γνωρίζει ο κόσμος για τη δράση μας και να μπορεί να συνεισφέρει επίσης αν το επιθυμεί.

Όταν λέω μεγάλη οργάνωση εννοώ ότι σε αντίθεση με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα κατά κύριο λόγο χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κεφάλαια, άρα ελαχιστοποιείται το στοιχείο των θεσμικών κεφαλαίων και των κυβερνήσεων στη λειτουργία μας. Αυτό επιτρέπει μια τεράστια αυτονομία, ανεξαρτησία στις απόψεις και στις δράσεις. Πάνω από 97% ενός προϋπολογισμού πέραν των 2δισ ευρώ ανά έτος προέρχεται από ιδιωτικά κεφάλαια από εκατομμύρια δωρητές ανά τον κόσμο.

Είμαστε σε περισσότερες από 75 χώρες ανά τον κόσμο με πάνω από 400 προγράμματα. Είμαστε κυρίως σε χώρες όπου υφίστανται εμπόλεμες συρράξεις ή φυσικές καταστροφές π.χ. ο μεγάλος σεισμός στη Αϊτή, ή σε περιπτώσεις επιδημιών όπως ήταν ο κορωνοϊός, ο οποίος μας ανάγκασε για πρώτη φορά στην ιστορία μας να παρέμβουμε σε τέτοιο βαθμό στην Ευρώπη. Εκεί ήμουν υπεύθυνος για τις ιατρικές μας επιχειρήσεις στη Βαρκελώνη. Παραμένουμε ένας πολύ μεγάλος εργοδότης τόσο ντόπιου προσωπικού αλλά και διεθνούς προσωπικού όπως είμαι και εγώ που υπηρετεί σε διάφορες χώρες.



Πέντε εβδομάδες στη Γάζα λοιπόν και «Σπουδή στο άλικο» είναι από ένας τίτλος από ένα αγαπημένο βιβλίο, «άλικο» το βαθύ κόκκινο, το χρώμα του αίματος.

Ο ρόλος μου - δεν είμαι γιατρός – περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση της πρόσβασης μας στην περιοχή όπου υπάρχει ανάγκη μαζί με κυβερνήσεις, παραστρατιωτικές ομάδες και άλλους φορείς. Από κει και πέρα είμαι υπεύθυνος για το στήσιμο και τη στρατηγική της αποστολής. Το πώς θα δράσουμε, το μέγεθος και η σύσταση της ομάδας, που θα είναι η ομάδα κλπ. Διαχειρίζομαι τέλος την ασφάλεια και την επικοινωνία καθώς και τον καταμερισμό των πόρων.



Οι φωτογραφίες που προβάλλω είναι δικές μου, θα ήθελα να το τονίσω διότι αποτελούν προσωπική μου μαρτυρία. Από τα κόκκινα κιβώτια ενδεχομένως να ήταν μια υπεραγορά. Η φωτογραφία είναι από τον Νότο της Γάζας, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο Βορρά, ούτε καν θέλω να σκέφτομαι πώς είναι ο Βορράς. Στη φωτογραφία φαίνεται ότι ένας βομβαρδισμός δεν ισοπεδώνει μόνο το «στόχο» μα προκαλεί μεγάλες ζημιές στα γύρω κτίρια, σκοτώνει γενικότερα. Είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό στο μυαλό, η Γάζα είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Το πιο κάτω είναι ένα ηχητικό μήνυμα, πολύ πραγματικό, το έχω στείλει ένα βράδυ. Περιγράφει την κατάσταση και τις ελλείψεις στη Γάζα. Αφήναμε ηχητικά μηνύματα για να εξηγούμε στο κόσμο εκτός Γάζας τί συμβαίνει. Τα στέλναμε όταν είχαμε δίκτυο. Το μήνυμα είναι χαρακτηριστικό, την στιγμή που μιλάω συμβαίνουν διάφορα πράγματα γύρω μου, βομβαρδισμοί, κρότοι πολέμου κλπ. Είναι χαρακτηριστικό διότι ενώ πρέπει και έχεις να κάνεις μια δουλειά κατά την διάρκεια της ημέρας, της μεγάλης ημέρας, ο πόλεμος παραμένει παντού. Είναι δύσκολο κυρίως για τους ανθρώπους που το ζουν καθημερινά, αλλά και για το ντόπιο ιατρικό προσωπικό. Μετά από 111 μέρες, το Παλαιστινιακό προσωπικό είναι εντελώς εξαντλημένο, η βάρδια δεν τελειώνει ποτέ. Ο χειρουργός αφού τελειώσει την βάρδια του συχνά διαμένει στο νοσοκομείο με την οικογένειά του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που σας περιγράφω προκειμένου να διατηρήσει κανείς τη ψυχραιμία που χρειάζεται όταν έχει να κάνει με πολύ-τραυματισμούς, εξαιρετικά πολύπλοκα τραύματα.

## Φωνές απ' τη Γάζα - τρέμουμε το σκοτάδι

Gaza: Nicholas Papachrysostomou describes the situation.

<https://www.youtube.com/watch?v=AXWRG8ocJbk&t=7s>

### Η 'Λωρίδα'

- Διαστάσεις : 41 χλμ επί 6-12 χλμ · 365 χλμ<sup>2</sup>
- Πληθυσμός : 2.3 εκ.
- Πυκνότητα : 6,507/ χλμ<sup>2</sup> [19 χιλιάδες (!) όταν ήμουν εκεί]
- 17χρονος αποκλεισμός (μετά την εκλογή της Χαμάς 2006):
  - ❖ Ανεργία · Βασικές ανάγκες εκπαίδευσης
  - ❖ 62% του πληθυσμού βασίζονται σε επισιτιστική στήριξη - Αλιεία (50% πρόσβαση σε αλιευτικά ύδατα)
  - ❖ Νερό (ανάγκη αφαλάτωσης νερού αγωγών)
  - ❖ Ηλεκτρισμός (ανάγκη συμπλήρωσης - αγορά από Ισραήλ)
  - ❖ Βοήθεια: 500 φορτηγά/μέρα προπολεμικά (80% εξάρτηση σε βοήθεια; ΟΗCHR)

**Ποια είναι η Λωρίδα;** Ένα πολύ μικρό μέρος. Έχει 41 χλμ. μήκος επί 6 ή 12 χλμ. πλάτος. (365 χλμ<sup>2</sup>). Ο πληθυσμός είναι 2.3 εκατ. περίπου. Άρα η πυκνότητα είναι 6,507 κόσμου ανά τετραγωνικό

χιλιόμετρο. Αυτή ήταν η πυκνότητα πριν τον πόλεμο, πριν τους εκτοπισμούς, ο κόσμος ήταν κατανεμημένος στη Λωρίδα. Όταν ήμουν εγώ μέσα, τα Η.Ε. προσεγγιστικά μετρούσαν τις μεταβολές πυκνότητας. Όταν ο κόσμος ξεκίνησε από το Βορρά να φτάνει στο Νότο, μιλούσαν για 19 χιλιάδες κόσμου ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, είχε δηλαδή τριπλασιαστεί η πυκνότητα στο νότιο τμήμα της Γάζας, ειδικά στη πόλη του Χαν Γιουνίς (Khan Younis) και στη Ράφα.

Αργότερα ξεκίνησαν οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Χαν Γιουνίς και αυτό σήμαινε ότι η πυκνότητα αυξήθηκε ακόμα παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο οποιοσδήποτε βομβαρδισμός, οποιοδήποτε βλήμα από άρμα μάχης σκοτώνει δεκάδες.

Δεκαεπτά χρόνια τώρα η ιστορία του αποκλεισμού της Γάζας, ο οποίος βέβαια από τις 7 Οκτωβρίου του '23 και μετά γίνεται ολοκληρωμένος αποκλεισμός, κλείνουν τα πάντα. Για να μπει κανείς στη Γάζα μπορεί να περάσει μόνο από ένα σημείο και αυτό είναι το διασυνοριακό πέρασμα μεταξύ Αιγύπτου και Γάζας, η Ράφα. Πρόσφατα άνοιξε το Kerem Shalom που είναι ακόμα ένα σημείο ανοικτό μόνο για φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας. Δηλαδή και να θέλεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτύχεις εισδοχή ανθρωπιστικής βοήθειας που να έχει νόημα. Όποιος μιλάει για ανθρωπιστική παρέμβαση στη Γάζα αυτή τη στιγμή ψεύδεται. Δεν υπάρχει ανθρωπιστική παρέμβαση σε σχέση με την κλίμακα της καταστροφής. Οι προμήθειες που μπαίνουν αυτή τη στιγμή μέσα, το προσωπικό που βρίσκεται στη Γάζα και μπορεί να βοηθήσει, οι λίγοι οργανισμοί που είμαστε μέσα, που είναι ελάχιστοι, δηλαδή Ηνωμένα Έθνη, Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα και δεν ξέρω αν μπόρεσαν να μπου και άλλοι -πολλοί προσπαθούν ακόμα να εξασφαλίσουν πρόσβαση- δεν αρκούν με τίποτα.

**Η Γάζα πριν το πόλεμο** ήταν ούτως ή άλλως μια πάρα πολύ δύσκολη περιοχή από πλευράς αναγκών. Δεν είναι μια περιοχή η οποία έτυχε να προσβληθεί όπως η Ουκρανία. Είχε πάντα ένα απίστευτο ποσοστό ανεργίας, βασικές ανάγκες εκπαίδευσης και ήταν εξαρτημένη από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ορισμένα στοιχεία:

- Το 62% του πληθυσμού βασίζονται σε επισιτιστική στήριξη – έχουν μόνο 50% πρόσβαση στα αλιευτικά τους ύδατα.
- Το νερό δεν είναι πόσιμο οπότε χρειάζεται αφαλάτωση από το νερό των αγωγών. Οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης καταστράφηκαν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα παροχής νερού.
- Όσο για ηλεκτρισμό είχαν ήδη ανάγκη συμπλήρωσης με αγορά από το Ισραήλ - τώρα βέβαια δεν υπάρχει ηλεκτρισμός. Λειτουργούν οι γεννήτριες όσο έχουν καύσιμα, όταν δεν έχουν υπάρχει συσκότιση και από πλευράς ενέργειας και από πλευράς επικοινωνιών.
- Προπολεμικά μιλούσαμε για 500 φορτηγά ανά ημέρα τα οποία έμπαιναν στη Γάζα. Όταν η Γάζα ήταν δύσκολη αλλά τουλάχιστον δεν ήταν κατεστραμμένη. [80% η πρότερη εξάρτηση σε βοήθεια. Οι πηγές είναι το Γραφείο του Υπατού Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - The Office of the High Commissioner for Human Rights OHCHR.]





Το μικρό κομμάτι είναι η λωρίδα και το μεγαλύτερο μωβ η Δυτική Όχθη. Παλαιστίνη δυο περιοχές χωριστές αυτή τη στιγμή που μιλάμε.



Εδώ θα ήθελα να καταλάβουμε τα κύρια κέντρα της Γάζας, δηλαδή όταν λέμε καταστροφή του Βορρά μιλάμε κυρίως για την πόλη της Γάζας συμπεριλαμβανομένης και της Τζαμπάλια, ενός καταυλισμού ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένου. Στο κεντρικό κομμάτι, η περίφημη «Μέση Περιφέρεια» όπου βρίσκεται η πόλη Deir al Balah - εκεί βλέπετε και τους καταυλισμούς από τους παλιότερους εκτοπισμούς οι οποίοι βομβαρδίζονταν άσχημα τότε που εγώ έβγαινα από την Γάζα. Άλλαξαν τα πράγματα κάποια στιγμή και ο πόλεμος ήρθε στο Νότο. Η πόλη του Χαν Γιουνίς (Khan Younis) ήταν το επόμενο επίκεντρο, που αυτή τη στιγμή έχει καταληφθεί σχεδόν ολόκληρη. Στα νότια της πόλης αυτής παραμένει τώρα η Ράφα, η τελευταία πόλη που στέκει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν βομβαρδίζεται.



Εδώ θα ήθελα να κρατήσουμε ότι το Wadi Gaza το ποτάμι δηλαδή, το ρέμα, ήταν η γραμμή της εκκένωσης. Οι Ισραηλινές αρχές είπαν αρχικά, «εκκενώστε το βορρά, προκειμένου να μειωθούν οι απώλειες». Από το κόκκινο κομμάτι μέσω των δυο οδών που βλέπουμε, το πορτοκαλί, η μέση οδός Salah al-Din και η ακταία οδός Al -Rashid, ήταν οι δυο ανθρωπιστικές δίοδοι. Τα γκριζα που βλέπουμε είναι οι παλαιοί καταυλισμοί.

**111 μέρες πολέμου – ο πλέον διαρκής και θανατηφόρος πόλεμος, η πλέον θανατηφόρα παρέμβαση για τα Ηνωμένα Έθνη.** Τα Η.Ε έχουν χάσει παραπάνω από 150 ανθρώπους, κυρίως μέλη της UNRWA [Υπηρεσία Αρωγής και Έργων για Παλαιστίνιους Πρόσφυγες].

Στη Γάζα μετράμε 230-250 θανάτους ημερησίως (κατά μέσο όρο) ανάλογα με το πόσο αυξομειώνεται ο ημερήσιος χαμός και τότε μετράται ο μέσος όρος. Στις τελευταίες μας κρίσεις παγκόσμια είναι πολύ χαμηλότεροι οι ημερήσιοι θάνατοι, Συρία (96.5), Σουδάν (51.6), Ιράκ (50.8), Ουκρανία (43.9) Αφγανιστάν (23.8) Υεμένη(15.8).

## 111 μέρες πολέμου - ο πλέον διαρκής και θανατηφόρος πόλεμος 230-250 θάνατοι ημερησίως (κατά μέσο όρο)

- Επίθεση Χαμάς 7 Οκτ: σί. 1,200 νεκροί, 250 όμηροι (110+ κρατούνται)
- 219 νεκροί και 1,232 τραυματίες Ισραηλινοί στρατιώτες (8,730 τραυματίες σύνολο AJ)
- Πόλεμος: 25,700 νεκροί, 63,740 τραυματίες [Υπ. Υγείας Χαμάς] + 8,000 αγνοούμενοι; 70% γυναικόπαιδα
- 85% πληθυσμού (1.93 εκ.) εκτοπισμένοι
- Κίνδυνοι: Οξύς υποσιτισμός (335K <5 ετών - στασιμότητα ανάπτυξης) - Επιδημίες (Ηπατίτιδα, Χολέρα κ.λπ.)
- Πέρα από τα μισά (60%; ΟΗCHR) κτίρια είναι κατεστραμμένα
- Ο Βορράς είναι πλέον *Κρανίου Τόπος*
- 370 νεκροί, 4,250 τραυματίες στη Δυτική Όχθη

### ΕΝΑΣ στους 100 Παλαιστίνιους είναι νεκρός στη Γάζα

Η Νότιος Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας με τις επιθέσεις του κατά των Παλαιστίνιων

Η αρχική επίθεση της Χαμάς την 7 Οκτ. 2023 που και εμείς, οι MSF, έχουμε καταδικάσει, προκάλεσε 1,200 νεκρούς Ισραηλινούς, 250 ομήρους (Ισραηλινούς και ξένους) ανάλογα με την πηγή αναφοράς, με 110+ από αυτούς να κρατούνται ακόμη, μετά την ανταλλαγή των 100 κατά την εκχειρία των 7 ημερών του Νοεμβρίου. Οι Ισραηλινοί μετρούν 219 νεκρούς και 1,232 τραυματίες στρατιώτες ενώ 8,730 τραυματίες στο σύνολο σύμφωνα με το Al Jazeera.

Μετράμε 25,700 νεκρούς, 63,740 τραυματίες σήμερα, σύμφωνα με το Υπ. Υγείας της Χαμάς. Ακόμα και αν οι αριθμοί αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα είναι εξαιρετικά δυσανάλογοι. Στα ερείπια αγνοούνται 8,000 και, ο αριθμός των παιδιών και γυναικών είναι τεράστιος, 70% του συνόλου των θανάτων. Δεν μπορώ να πω αν είναι έτσι τα πράγματα, το μόνο που ξέρω είναι ότι οι δικές μας κλινικές είναι γεμάτες με γυναίκες και παιδιά.

Μετράμε 1,93εκατ. (85% πληθυσμού) εκτοπισμένους - αυτό δεν σημαίνει ότι είναι όλοι στη Ράφα - αλλά εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Έχουμε 500χιλ. εκτοπισμένους στην Χαν Γιουνίς και ενδεχομένως 1εκατ. στη Ράφα.

Ο Βορράς κατοικείται από χιλιάδες κόσμου ακόμα, κι αν μην το πιστεύουν πολλοί. Είναι κόσμος που είτε δεν μπόρεσε ποτέ να φύγει, είτε δεν μπορούν να εκκενώσουν γιατί είναι ασθενείς. Ακόμα υπάρχουν νοσοκομεία που προσπαθούν να λειτουργήσουν στο Βορρά.

### Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε εμείς:

- Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υποσιτισμό ακόμα, ο κίνδυνος να έχουμε είναι εξαιρετικά ορατός, γιατί συνεχίζουμε να μην έχουμε είσοδο τροφίμων. Τα Η.Ε. κάνουν λόγο για 40% του πληθυσμού ο οποίος είναι σε κίνδυνο πείνας. Εμείς ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν τρέφεται κανονικά πλέον και βεβαίως είναι εκτεθειμένος στα στοιχεία της Φύσης. Η περιοχή είναι γεμάτη αντίσκηνα παντού, ακόμα και στις νησίδες των δρόμων. Όταν άνοιξα την κλινική μας στη Ράφα σε μέρες κυκλώθηκε η κλινική από αντίσκηνα.
- Αρχίζουν να διασπώνται οι κοινωνικές νόρμες, διαρρηγνύεται η συνοχή και γίνονται πλέον λεηλασίες, ο κόσμος πεινά.
- Έχουμε 335χιλ. παιδιά κάτω 5 ετών που απειλούνται από στασιμότητα ανάπτυξης

- Έχουμε τα πρώτα κρούσματα από επιδημίες, ηπατίτιδας Α, Ίκτερο. Αν θα έχουμε χολέρα δεν το ξέρω, και βεβαίως το απεύχομαι διότι δεν θα την προλάβουμε και θα μεταδοθεί αστραπιαία με αυτό το συγχρωτισμό. Υπάρχουν αρκετές διάρροιες και πολύ σημαντικός αριθμός οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων.
- Πέρα από τα μισά κτίρια (60%; ΟΗCHR) είναι κατεστραμμένα
- Ο Βορράς είναι πλέον Κρανίου Τόπος.
- Στη Δυτική Όχθη έχουμε 370 νεκρούς και 4,250 τραυματίες.
- **ΕΝΑΣ στους 100 Παλαιστινίους είναι νεκρός στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023**

**Η Νότιος Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ παραβιάζει τη Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας με τις επιθέσεις του κατά των Παλαιστινίων.**

**Ανθρωπιστικές ανάγκες**

- Τρόφιμα και Νερό
- Υγεία
  - ❖ +1,000 ΚΛΙΝΕΣ στο Νότο! 8 από 36 νοσοκομεία λειτουργούν μερικώς (ΠΟΥ)
  - ❖ Ιατρικό προσωπικό (αναισθησιογόνα, αναλγητικά, ψυχοτρόπα, εξοπλισμός)
  - ❖ Λοιμώδη νοσήματα, οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις [10%I-RW], διάρροιες, δερματικές παθήσεις, μολυσμένες πληγές και τραύματα
  - ❖ Ψυχική υγεία
- Υλικό (NFIs)
  - ❖ Διαχείριση: κουβέρτες, στρώματα, ζεστά ρούχα
  - ❖ Είδη υγιεινής, καθαρισμού, μαγειρικής
- WASH - Νερό, Αποχέτευση και Υγιεινή (συμπ. απορριμμάτων)
- Καταφύγιο (ασταθή παραπήγματα: στύλοι - νάιλον - άνεμος - βροχή)
- Προστασία

### Ανθρωπιστικές ανάγκες:

- Τρόφιμα (τροφή με υψηλό ποσοστό διατροφικής αξίας) και Νερό

### Υγεία:

- Το καιρό που ήμουν εγώ στη Γάζα το Υπουργείο Υγείας έκανε λόγο για 1,000 ΚΛΙΝΕΣ ακόμα που έπρεπε να βρεθούν για να τοποθετηθούν στο Νότο. Μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να στηθούν χώροι για να μπουν μέσα κρεβάτια. Το μεγάλο νοσοκομείο της Χαν Γιουνίς ΝΑΣΕΡ που αντιμετωπίζει τώρα εντολή εκκένωσης, ένα τεράστιο κτιριακό συγκρότημα, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί περίπου 10 με 15 χιλιάδες κόσμου που δεν είναι ασθενείς, αλλά εκτοπισμένοι που δεν έχουν που να πάνε. Οι άνθρωποι έχουν τη ψευδαίσθηση ότι το νοσοκομείο είναι σημείο προστασίας. Ξέρουμε πλέον ότι τα νοσοκομεία, με την λογική των Ισραηλινών Αρχών ότι δεν είναι ουδέτερα, δέχονται επιθέσεις. Όπως και τα ασθενοφόρα δέχονται επιθέσεις, η ιατρική αποστολή δηλαδή, δεν λειτουργεί καθόλου βάσει των αρχών του Διεθνούς Δικαίου.
- Το ιατρικό προσωπικό κάνει ότι μπορεί, μας λείπουν αναισθησιογόνα, πολλές από τις παρεμβάσεις μας τις κάνουμε με ότι υπάρχει, δεν υπάρχουν αναλγητικά, ψυχοτρόπα, αναλωσίμα, επιθέματα γάζας, σύριγγες κλπ..



- Παρατηρούμε λοιμώδη νοσήματα, οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις σε επίπεδο ένα στους 10, ασθενείς [10%! - Relief Web]. Στις κλινικές μας παρατηρούμε ένα ασθενεί στους δύο με λοίμωξη αναπνευστικού. Βλέπουμε διάρροιες, δερματικές παθήσεις, τραύματα, μολυσμένες πληγές όλο και περισσότερο διότι δεν υπάρχει υγιεινή ούτε ακόμα και στα νοσοκομεία.
- **Ψυχική υγεία:** Το αίσθημα της απώλειας είναι απίστευτο.

### Λοιπές Ελλείψεις:

- Είδη πρώτης ανάγκης
- Κουβέρτες, στρώματα, ζεστά ρούχα για παιδιά
  - Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι με το θέμα της διανομής, ο κόσμος πια δεν διστάζει να επιτεθεί σε φορτηγά που μεταφέρουν βοήθεια
- Είδη υγιεινής, καθαρισμού, μαγειρικής
- WASH – Νερό, Αποχέτευση και Υγιεινή (συμπ. απορριμμάτων)
- Καταφύγιο (ασταθή παραπήγματα: στύλοι – νάιλον · άνεμος - βροχή)
- Προστασία



Αυτή είναι η κατάσταση με τα σκύβαλα.

## Ανθρωπιστική 'παρέμβαση'

- ΟΗΕ - συντονισμός ΟCHA
  - ❖ ΠΟΥ : στήριξη ιατρικών δομών · επιτήρηση (επιδημιολογική)
  - ❖ UNRWA : σχολεία καταφύγια, διανομές, τροφή - νερό, αλυσίδα προμηθειών (καύσιμο)
  - ❖ UNICEF, WFP, UNFPA, UNDSS
- ICRC : ιατρική υποστήριξη, ανταλλαγή ομήρων
- MSF : ιατρική υποστήριξη, WASH, (διανομές)
- ΜΚΟ (λοιποί) : διαπραγμάτευση πρόσβασης, συντονισμός ντόπιου προσωπικού, μαρτυρίες (advocacy)

### Ανθρωπιστική 'παρέμβαση'

Η ανθρωπιστική παρέμβαση έτσι όπως την έζησα αποτελείται από τον ΟΗΕ και τους επιμέρους φορείς του : ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), η UNRWA (Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στην εγγύς ανατολή) που κάνουν ό,τι μπορούν αλλά που λίγα μπορούν πια.

Ο Ερυθρός Σταυρός επίσης που στηρίζει ένα ακόμα από τα κύρια νοσοκομεία του Νότου. Άλλοι ΜΚΟ προσπαθούν ακόμη να επιτύχουν πρόσβαση και να εισέλθουν στη Λωρίδα.

## Εξέλιξη κατάστασης

- Κατάληψη Γάζας - χερσαίες επιχειρήσεις από Βορρά σε Νότο
- Χαν Γιούνις το νέο επίκεντρο - 425K εκτοπισμένοι
  - τελευταία εκκένωση / νοσοκομείο Νάσερ - 850 ασθενείς
- Πόλη εν μέσω κυκλικών πυρών
  - Δυτικά: ναυτικά πυρά
  - Βόρεια και Ανατολικά: χερσαίες μάχες με άρματα μάχης και πυροβολικό
  - Νότια, συμπ. Ράφα: αδιάκριτοι βομβαρδισμοί
- Μέση Περιφέρεια νέα εστίαση με επαναλαμβανόμενο πατρόν [μη επανδρωμένα αεροσκάφη - drones, ελεύθεροι σκοπευτές]
- Ανθρωπιστικές δίοδοι (;)
  - Οδός Salah el Din από Βορρά προς Deir al Balah (Κ. Γάζα) → παράκτια οδός προς Ράφα

### Εξέλιξη κατάστασης

- Η τελευταία εντολή εκκένωσης αφορά στο νοσοκομείο ΝΑΣΕΡ που είχε μέχρι και 850 ασθενείς - αδύνατο να εκκενωθεί το νοσοκομείο. Είναι παράλογο αυτό που λένε, να φύγετε για να



γλυτώσετε! Που να πάνε και πώς να πάνε όταν οι δρόμοι είναι γεμάτοι ελεύθερους σκοπευτές και ίππανται μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

- Η πόλη του Χαν Γιουνίς είναι εν μέσω κυκλικών πυρών και βέβαια όλη η Νότια Γάζα πλέον υπό πυρά.



Στο χάρτη φαίνεται η πόλη του Χαν Γιουνίς, τα τετράγωνα που φαίνονται είναι τεμάχια που ο ισραηλινός στρατός αριθμισε στο χάρτη ώστε να ανακοινώνονται τα νούμερα που πρέπει να εκκενωθούν με το πρόσχημα ότι έτσι θα μειωθούν οι απώλειες από τις χερσαίες και εναέρια επιχειρήσεις. Εμείς, οι MSF, έχουμε εκκενώσει πολλές φορές τόσο τις παρεμβάσεις μας όσο και την κατοικία μας.

Ο στρατός μπήκε από τα ανατολικά και κινήθηκαν προς την πόλη του Χαν Γιουνίς, δυτικά φαίνεται και η συνεισφορά του ναυτικού. Η ακταία οδός που φαίνεται παραμένει ως ανθρωπιστική δίοδος εκκένωσης, έτσι ο κόσμος παρακάμπτει την πόλη του Χαν Γιουνίς που είναι πολιορκημένη, και κατεβαίνει στην τελευταία παρυφή του Νότου μέσω της ακτής - αν κλείσει και αυτή, τελειώσαμε.

Πρέπει να ξέρετε ότι αυτές οι ανθρωπιστικές οδοί δεν είναι ασφαλείς και έχουν βομβαρδιστεί πολλάκις άνθρωποι που περπατούσαν σε αυτές εκκενώνοντας.

Από τον Βορρά είχαν περάσει και τα άρματα μάχης, αποκόπτοντας το Νότο στο σημείο του χάρτη που λέει Salah el Din road closed – εκεί έκλεισε η οδός Salah el Din όταν ήμουν εγώ μέσα στη Γάζα.

Η πόλη της Ράφα βομβαρδίζεται γενικά παντού, η πόλης του Χαν Γιουνίς έχει γίνει κόσκινο και οι καταυλισμοί του Βορρά επίσης.

## Παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

- Ιστορικό: από 1989; Χειρουργική φροντίδα, αναδόμηση άκρων, ψυχική υγεία
- Νοσοκομεία : μητρότητα, χειρουργική και μετεγχειρητική φροντίδα, φυσιο
  - Νοσοκομείο Al-Nasser [STAND BY...], Ευρωπαϊκό νοσοκομείο [ασταθές], Χαν Γιουνίς
  - ΕΚΚΕΝΩΣΗ: Νοσοκομείο Al-Aqsa, Μέση Περιφέρεια
  - Νοσοκομείο Εμιράτων (Μητρότητα), Ινδονησιακό νοσοκομείο εκστρατείας (Εγκαυμα-Τραύμα), Ράφα
- Κέντρα υγείας : GP, Επίδεση τραυμάτων, SRH, Ψυχική υγεία, Προαγωγή υγείας
  - ΑΝΑΣΤΟΛΗ υποστήριξης: Κλινικές Μαρτύρων και Beni-Suhaila
  - **Κλινική Shaboura - επαναλειτουργία - 600-700 ασθενείς/ημέρα (διπλή βάρδια)**
  - Ανάγκη για κινητές κλινικές ή αν ανέφικτο, υγειονομικούς σταθμούς
- WASH
  - Διανομή νερού
- Διανομές Υλικού (NFI) - ανάλυση κινδύνων

## Παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

Εμείς είμαστε στη Γάζα από το 1989 με διάφορες παρεμβάσεις. Τώρα βλέπετε παρεμβάσεις που μόλις άνοιξαν τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε κέντρα υγείας. Οι φράσεις με μαύρα γράμματα είναι οι εκκενώσεις οι δικές μας. Δηλαδή ανοίξαμε παρεμβάσεις τις οποίες μετά έπρεπε να αναστείλουμε. Σε μια από τις κλινικές που επαναλειτουργήσαμε, την «Κλινική Shaboura» που είχε κλείσει λόγω έλλειψης πόρων από Υπουργείο Υγείας, βλέπουμε 600-700 ασθενείς την ημέρα (διπλή βάρδια).

Στο παρακάτω βίντεο εξηγούμε τις υπηρεσίες και τη λειτουργία της κλινικής Shaboura των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην κεντρική Ράφα. <https://www.youtube.com/watch?v=m5dv0ODIX94>

## Η κλινική Al Shaboura των ΓΧΣ





## Διανομή νερού:

Διανέμουμε **8,000** λίτρα το πρωί σε ένα από τους αυτοσχέδιους καταυλισμούς και μέχρι το μεσημέρι με φωνάζουν, «Νικόλα, δεν έχουμε νερό πια», και ξαναγεμίζουμε ντεπόζιτα με φορηγό.



Αυτή είναι η ομάδα.

### Ιστορίες τρόμου ... σταθεροποιητικές ράβδοι, αμαξίδια, δεκανίκια κ λοιποί δαίμονες

- Οικογένειες 'φεύγουν' μαζί με τα σπίτια τους
- Εγκαύματα και ακρωτηριασμοί είναι χαρακτηριστικά της Γάζας τα μωρά ξεκινούν τη ζωή με εγκαύματα
- Θραύσματα στιγματίζουν για πάντα
- Φροντίδα τραυμάτων από νοσοκομεία σε ημερήσιες κλινικές
- Η αγωνία ενός άνδρα να ανασηκώσει τα πόδια του για να τα ξεκουράσει..

### Ιστορίες τρόμου ... σταθεροποιητικές ράβδοι, αμαξίδια, δεκανίκια κ λοιποί δαίμονες

Δεν έχω δει άλλη περιοχή στο κόσμο όπου περπατάς στο δρόμο και βλέπεις τόσους νεαρούς ανθρώπους με δεκανίκια. Δεν έχω ξαναδεί παιδάκι 2 χρονών με διαφανή μάσκα πλαστική που να καλύπτει το πρόσωπο του για να προστατεύεται από τα εγκαύματα που του προκλήθηκαν γιατί υπήρξε κοντά σε βομβαρδισμό. Δεν έχω δει 10χρονο κοριτσάκι που να μπαίνει στη κλινική μας και να πηγαίνει μόνο του στο γιατρό χαμογελώντας και να διερωτώμαι τι είναι αυτό που το φέρνει εδώ σ'

εμάς αυτή τη στιγμή, κι όταν ο γιατρός ξεκινάει την κούρα να βλέπω ότι η πλάτη του είναι στιγματισμένη από θραύσματα που έχουν διεισδύσει στο σώμα ίσως και για πάντα...



Η σταθεροποιητική ράβδος είναι καθημερινότητα, στο πολλαπλό κάταγμα δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Όλες οι πληγές, τα τραύματα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά διαφορετικά ο κίνδυνος μόλυνσης είναι μεγάλος και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ακρωτηριασμό. Ο κόσμος όμως δεν έχει πάντα πρόσβαση σε συχνή παροχή φροντίδας υγείας.

## Προκλήσεις

- Συρρίκνωση ανθρωπιστικού χώρου - Πρόσβαση [μόνο 24% αποστολών ΟΗΕ στη Β. Γάζα]
- Προστασία
  - ❖ WCNSF - νέο ακρώνυμο ειδικά για τη Γάζα...
  - ❖ SGBV - έμφυλη βία
  - ❖ Νοσοκομεία - Ιατρικό προσωπικό - Ασθενοφόρα
  - ❖ Περιορισμένες επιλογές εκκένωσης
- Ροή Βοήθειας: 150 φορτηγά/ημ. (260 max. + Κάρεμ Σαλόμ) · ευθυγράμμιση με ζήτηση!
- Διάρρηξη κοινωνική συνοχής, νόρμας - λεηλασίες

Επόμενη Μέρα: αν τα σχολεία είναι καταφύγια, πως θα ανακάμψει η εκπαίδευση αυτής της γενιάς των παιδιών στη Γάζα;!

## Προκλήσεις

Μιλώντας για πρόσβαση πρέπει να σας πω ότι μόνο ένα 24% των αποστολών που ο ΟΗΕ ζητά να πραγματοποιήσει στο Βορρά της Γάζας πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Το υπόλοιπο 76% απορρίφθηκε από τις Ισραηλινές αρχές. Με άλλα λόγια μόνο 2μιση φορές στις δέκα εγκρίνεται το αίτημα των ΗΕ από το Ισραήλ, προκειμένου να εισέλθουν στο Βορρά της Γάζας για να μεταφέρουν φάρμακα σε νοσοκομεία ή για να εκκενώσουν ασθενείς.

Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για συρρίκνωση ανθρωπιστικού χώρου.

WCNSF – νέο ακρώνυμο ειδικά για τη Γάζα... έχει δημιουργηθεί τώρα! Ακούει στη φράση «**Wounded Child, No Surviving Family**» Πληγωμένο Παιδί χωρίς κανένα στο κόσμο. Αυτή είναι η σημερινή Γάζα.

**Ροή βοήθειας:** 150 φορτηγά με βοήθεια εισέρχονταν ανά ημέρα κατά μέσο όρο όταν ήμουν εγώ στη Γάζα. (Υπενθυμίζω ότι προπολεμικά μιλούσαμε για 500 φορτηγά ανά ημέρα τα οποία έμπαιναν στη Γάζα). Ο μέγιστος αριθμός φορτηγών που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες ήταν 260 φορτηγά και αυτό συνέβηκε μόνο μια φορά την προηγούμενη Κυριακή (21 Γενάρη 24) λαμβάνοντας υπόψη και το άνοιγμα του δεύτερου διασυνοριακού σημείου, του Καρεν Σαλόμ. Άρα ένα «τίποτα» μπαίνει μέσα.

Έχω υπάρξει σε λεηλασία δεν θα ήθελα να την περιγράψω. Μπήκε φορτηγό δικό μας με τρόφιμα και φάρμακα, το αντιλήφθηκε ο κόσμος – οι άνθρωποι πλέον πια παρακολουθούν τη ροή των φορτηγών (!). Μας είπαν φωνάζοντας «θα τα πάρουμε έχουμε και γυναίκες και παιδιά μαζί και τα χρειαζόμαστε», προσπαθήσαμε να συνεννοηθούμε μάταια. Στο τέλος τους είπαμε «πάρτε τα μα αφήστε τα φάρμακα τουλάχιστον σε μας». Σε μερικά λεπτά άδειασαν 7 τόνοι τροφής.

Αυτές είναι οι παράπλευρες συνέπειες του πολέμου που αποτελούν κίνδυνο για τους ανθρώπους ακόμα και αν ο πόλεμος θα σταματούσε τώρα.

**Επόμενη Μέρα: αν τα σχολεία είναι καταφύγια,  
πως θα ανακάμψει η εκπαίδευση αυτής της γενιάς των παιδιών στη Γάζα;!**

Αν τα σχολεία αυτή τη στιγμή φιλοξενούν χιλιάδες κόσμου, υπάρχει δημοτικό σχολείο με 6,000 κόσμο, 600 άτομα ανά τουαλέτα (!), πως θα ανακάμψει η εκπαίδευση στη σημερινή Γάζα;



Ένα βομβαρδισμένο τέμενος.



## Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιμένουμε στην έκκληση μας για,

- i. Κατάπαυση Πυρός, άμεση και διαρκής (και όχι για ένα ή δύο μήνες!)
- ii. Ανάκληση εντολών εκκένωσης και επιστροφή των εκτοπισμένων στα 'σπίτια' τους
- iii. Άρση παράνομου αποκλεισμού και διάνοιξη συνόρων για εισδοχή βοήθειας σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε σημείο της Γάζας (Βορράς!)
- iv. Προστασία ιατρικής και ανθρωπιστικής αποστολής

### Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιμένουμε στην έκκληση μας για,

#### i. Κατάπαυση Πυρός, άμεση και διαρκής (και όχι για ένα ή δύο μήνες!)

Αν δεν έχουμε άμεση κατάπαυση του πυρός, άμεση και διαρκή όχι για ένα ή δυο μήνες που συζητούνται τώρα δεν θα μπορέσουμε να προστατέψουμε τη ζωή. Δεν θα υπάρχει λογική πια σε αυτή την παρέμβαση.

#### ii. Ανάκληση εντολών εκκένωσης και επιστροφή των εκτοπισμένων στα 'σπίτια' τους

Ο κόσμος δεν έχει που να πάει πια, έβλεπα στην τηλεόραση τις προάλλες κάποιον μεσήλικα άνθρωπο που έλεγε «έχω μετακινηθεί 17 φορές με την οικογένειά μου». Δεν θα αντέξει ο νότος τόσο μεγάλο όγκο κόσμου ο οποίος αυξάνεται ακόμη!

#### iii. Άρση παράνομου αποκλεισμού και διάνοιξη συνόρων για εισδοχή βοήθειας σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό σε κάθε σημείο της Γάζας (Βορράς!)

#### iv. Προστασία ιατρικής και ανθρωπιστικής αποστολής

Πρέπει να αρχίσουμε να προστατεύσουμε την ιατρική αποστολή διαφορετικά το ιατρικό προσωπικό δεν θα είναι σε θέση να κάνει ούτε και αυτά τα λίγα που κάνει. Είναι αδιανόητο να έχουμε ασθενοφόρα που πλήττονται, νοσοκομεία που βομβαρδίζονται, υγειονομικό προσωπικό που σκοτώνεται εν τω μέσω μια καταστροφής που χρειάζεται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση με δομές, κλίνες και προσωπικό για τις χιλιάδες τραυματιών.

**Το παρακάτω βίντεο** δείχνει σκηνές καθημερινότητας στον καταυλισμό γύρω από την κλινική των Γιατρών Χωρίς Σύνορα.







Αυτή τη φωτογραφία τη πήρα εγώ το βράδυ από το σπίτι μας. Είναι διαρκείς φωτοβολίδες φωσφόρου (όχι παράνομες), προκειμένου να γίνεται ορατή κάθε γωνία του πεδίου μάχης.

**Αυτή είναι η Γάζα που έζησα εγώ για 5 εβδομάδες.  
Εκεί όπου όταν ρωτάει κανείς κάποιον ντόπιο το πρωί «καλημέρα, Μοχάμεντ, πως είσαι;»,  
αυτός απαντάει, «Ζωντανός ακόμη ευτυχώς»...**

**Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.**